



Maranatha Mare

December 2015 / Januarí 2016

Jaargang 42 No 11

Psalm 23

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn Koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

Martinus Nijhoff

Opgedragen aan Janna le Roux – de Wee

Verzamelde gedichten (ed. W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn). Uitgeverij Bert Bakker
http://www.dbnl.org/tekst/nijh004verz05_01/nijh004verz05_01_0198.php

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 2

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Oud en nieuw

Toen ik "oud en nieuw" in het Nederlands leerde kennen, dacht ik: wat een leuke, korte manier om over de jaarwisseling te spreken.

Als we in het Afrikaans zeggen "oujaarsdag" of "nuwejaarsdag", spreken we maar van één op een keer, niet allebei tegelijk zoals "oud-en-nieuw".

De jaarwisseling betekent: het oude is voorbij én het nieuwe is gekomen.

In ons geloof gaat het hier tegen het einde van het oude jaar en aan het begin van het nieuwe jaar om méér dan alleen maar het "oud en nieuw" van de jaarwisseling.

In het kerkelijke jaar is het nieuwe jaar al begonnen lang vóór "oud en nieuw", de jaarwisseling. Het "oude jaar" in de kerkelijke kalender wordt afgesloten met Alleheiligen (Dodenherdenking) vanjaar op 22 November en het "nieuwe jaar" begint met Eerste Advent, vanjaar op 29 November.

Toch is er aan het begin van het nieuwe liturgische jaar gelijk al sprake van "oud en nieuw".

Aan het begin van het kerkelijke jaar in de Adventstijd, de paarse tijd, denken we na over de toestand van het menselijke bestaan, de aarde, en ons menszijn. De oude mens die veel schade doet en veel vernietigt, die de dood tegemoet leeft. Een triest bestaan.

Maar dan komt het licht. Wit is de kleur en wij gedenken de komst van God naar de wereld. Verlossing uit een triest bestaan. Nieuw leven is mogelijk. Vrede, vreugde, vrijheid. Wij vieren Kerst. Pas na Kerst komt "oud en nieuw", de jaarwisseling.

Wij als gelovigen combineren ons nadenken over het menszijn en de viering van de komst van het licht met ons nadenken over ons eigen leven en de viering van een nieuw jaar.

We kijken terug op het oude jaar. Wat in ons menselijk leven was niet zo best? Wat zouden we willen veranderen? Wat kunnen we veranderen? Een nieuw jaar brengt nieuwe mogelijkheden en gelegenheden. Nieuwjaarsvoornemens betekenen het afleggen van oude, minder goede manieren van zijn, doen en denken en het aanleren en oefenen van nieuwe betere manieren van doen.

Maar *als gelovigen*, doen we dit alles óók als mensen die het gewone menselijke bestaan voeren in Gods tegenwoordigheid.

De oude mens afleggen en de nieuwe mens aantrekken is *beide* een menselijk besluit om je leven te verbeteren op punte A en B én te blijven oefenen om steeds meer het beeld van Christus gelijk worden – in kerkelijke taal: het proces van "heiligmaking".

Het einde van het oude jaar en het begin van het nieuwe is een menselijk construct.

De dag van 31 december en de dag van 1 januari verschillen eigenlijk helemaal niet. Ze zijn precies dezelfde. De zon komt op, de zon gaat onder. Wij eten en drinken om te overleven.

Mensen hebben daar "oud en nieuw" van gemaakt door tijd in te delen in uren, dagen, maanden, jaren.

Deze indeling geeft ons de gelegenheid om iets van "oud en nieuw" te maken. Niet alleen maar voortleven, elke dag dezelfde, alles blijft zoals het is, maar om na te denken over *wat is* en de gelegenheid tot *iets nieuws* aangrijpen – beide in ons gewoon leven én in ons geloofsleven.

Volgens de menselijke indeling van tijd eindigt een jaar op 31 december en begint een nieuw jaar op 1 januari.

Voor gelovigen is "oud-en-nieuw" een constant proces. En daarom ook een constante viering. De viering van licht en nieuw leven, altijd weer.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Dodenherdenking

Op zondag 22 november herdachten wij Wim Kleiman, Vic Vernede, Jenny le Roux en Mary Klaassen en alle vrienden en familie die ons zijn voorgegaan, met het aansteken van een kaarsje en een prachtige rode roos om mee te nemen naar huis:



Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 4

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Overleden

- Op zondag 8 november is onze dappere vrolijke lieve Jenny le Roux-de Wee overleden aan de gevolgen van leverkanker. Jenny was maar 61 jaar oud. Haar uitvaartdienst vindt plaats op Vrijdag 13 november om 14h00 in onze kerk. Wij zijn geschokt en verdrietig samen met haar moeder Catrien, haar broer Laurens en familie in Canada, dochter Theresa en Paul en kleindochters Monique en Mikayla, zoon Stephen en Carina. Rust zacht lieve Jenny.
- Mary Klaassen is op zaterdag 21 november overleden, zij was pas 93 jaar geworden. Haar uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 28 november om 10h00 in onze kerk. Wij dragen haar dochter Alice Basson en familie op in onze gedachten en gebeden.

Lappenmand

- Cor Joustra is een paar dagen opgenomen in het ziekenhuis.
- Jan Smit is nu in Frail Care en word trouw bijgestaan door zijn dochter Arma Blaauwhof-Smit.
- Huug Andeweg : Op 3 november kreeg ik de volgende berichtje van Huug:
*Hallo Ellen,
Graag wil ik rapporteren over mijn gezondheid.
Ik heb nu 39 bestralingen ontvangen en voel goed.
Alleen ben ik snel moe, dit zijn een van de effecten van de bestraling
Over ongeveer 2 maanden ga ik de uroloog bezoeken en hij kan dan aan de hand van een bloedmonster bepalen of de prostaat kanker onder controle is.
Graag wil ik mijn grote dank uiten dat jullie met ons meelevens.
Met hartelijke groeten uit de zonovergoten herfst in Nederland.
Huug Andeweg*
- Julia Smit is in Oktober in Zuid Afrika geweest voor de bruiloft van haar kleindochter Katya Smith. Het gaat goed met Julia, zij voel zich prima en heeft geen pijn.
- Aad van der Kuil is in Mid Care en wordt bijgestaan door Ferry van der Kuil.
- Mike Knoester kan niet meer werken en heeft konstant last van pijn.



Janna le Roux - de Wee

25 oktober 1954 - 8 november 2015

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 6

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Bedankje van Catrien

Catrien de Wee and her family Paul, Theresa, Stephen, Carina, Mikayla & Monique, would like to thank everyone that attended Janna le Roux's funeral to say goodbye with us.

We would also like to thank Yolanda for the very special service that you conducted, you made it very personal for us.

We would also like to thank everyone that helped with the church and tea and cake. Thank you for all the support you have given Jenny during her illness and the treatment.

Thank you very much!

Catrien and family

Huldeblijk aan Jenny uit Mosselbaai

Ons is geskok en diep bedroef om te hoor dat Jenny le Roux oorlede is. Ons harte gaan uit na haar gesin, haar familie en na die gemeente wat 'n steunpilaar verloor het. Mag die Here julle vertroos met die wete dat Jenny haar aardse woning verlaat en haar hemelse woning by God die Vader ingegaan het. Ons dink aan u almal in hierdie droewige tyd.

Albert en Janine du Plessis - Mosselbaai

Huldeblijk aan Jenny uit Stellenbosch

I was privileged to be in a bible study group with Jenny and developed an unlikely friendship with her. Jenny was a real inspiration with her faith – she was steady in her belief and had an easy way of sharing what she believed in. Jenny was also such a support to me - sometimes I didn't choose the easiest paths to follow and she would regularly come and tell me that I must stay strong and that she was praying for me. That always gave me great comfort. She always got the timing of those conversations perfect, it was as if she knew me well and knew when I needed help!

Jenny was also always willing to help with the markets – she made it easy to rustle up blankets and baby clothes and so doing helped build our congregation which we were blessed to have her part of.

I think fondly of Jenny and miss her.

Nicolette

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 7

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Herinneringen aan Jenny

Een van de eerste keren dat Jenny in onze kerk kwam, kwam zij bij mij langs om een pen te brengen met een roze strik erop. Een roze strik is symbool voor de strijd tegen borstkanker, en zij had die pen gekocht voor mij om te laten weten dat zij mij ondersteunde in gebed en gedachten in mijn strijd tegen borstkanker.

Later toen zij zelf de strijd aanzegde tegen haar eigen kanker, kwam ze vaak langs om aan mij te zeggen dat zij zelf ook net zo hard ging vechten als wat ik gedaan had. Dat heeft Jenny ook gedaan en alhoewel de uitkomst helaas niet voor haar zo positief was als voor mij, weet ik wel dat zij door haar geloof en haar geloofsfamilie's gebeden gedragen werd tot aan het einde toe. Rust zacht lieve Jenny, wij missen jou heerlijke schaterlag in de kerktuin tijdens de koffie!

Ellen

Christmas Kindness

Dear CRADLE friends,

Thank you for helping us, during 2015, to be the difference in the lives of so many abused, abandoned, vulnerable and less-fortunate women, children and young teenage girls in desperate need. 2015 has been a wonderful, blessed year for The Cradle of Hope, and without the continued support of our committed and dedicated donors, sponsors and volunteers we just could not have done this. Thank you so much! We have survived another year in difficult times, and we give Glory to God for His divine provision. We have been blessed! The year 2015 truly was a Jubilee Year for The Cradle of Hope. Together, we can change the world, one random act of kindness at a time!

Our new updated website has been launched, please visit it and become involved: www.thecradleofhope.org

Michelle Mbua (20 April 1973 – 20 October 2015)

Sadly this was also the year in which we lost a dear friend, Michelle Mbua. Michelle passed away at the age of 42 years, on 20 October 2015, at her home, due to a heart-attack. Michelle was an ex-heroin addict who turned to prostitution to support her habit. Michelle and her daughter, Daniella, moved into our House of Restoration during 2009, and she was also our first proud graduate, and for the past 6 years she made it her mission to make a difference at The Cradle of Hope. We are deeply saddened by her sudden death. Michelle was a hard worker, a loyal friend, and her strongest attribute was her persistence and her passion for The Cradle of Hope. She made a huge impact in the lives of many people in desperate need, and it has been

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 8

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

our privilege to have been able to journey with Michelle for the past 6 years. R.I.P. Michelle.

The Bright One – 40 Nellie street

During June 2015 we shared our vision with you regarding the expansion of our current House of Restoration, as the need is increasing, and we just cannot bear sending women and children away, because of a lack of resources. We have trusted God to make a way for us to purchase this house, 40 Nellie street, and it has now become a reality. Praise God! We firmly believe that this house will make our task easier in providing a fully functional, high-standard, safe-haven to those who need it most. The number 40 in the Bible symbolically represents a period of testing, probation and trial. The name Nellie, in the original Greek language means “The Bright One”, and “Shining Light”. It is clear that this house must become a part of our current facility, so that we can assist even more women and children who have been through a period of hardship and trails, so that we can be a Shining Light in their lives. We purchased the house in complete faith, for an outstanding bond amount of R422 422.29. The number 422 means Covenant of Love. We are trusting God for His Provision. We have to find the funding to be able to pay the outstanding bond on this house. You may bless The Cradle of Hope with a payment directly in the bond account which is held at FNB. The bond account details are available from Leana in our admin office (011) 660-4623.

We also need assistance with the following:

- The general repairing, renovating and maintenance of the house: the roof, gutters, windows, waterproofing, ceilings, electricity and plumbing repairs, painting, tiling etc. (The estimated cost for these improvements is R300 000-00)
- The equipping of the house to accommodate up to 30 more women and children. This would include beds and other furniture, curtains and linen, kitchen appliances, and other general household needs

For a detailed list of our needs please send an e-mail to melodie@thecradleofhope.org

General

Most of our mothers and children, and young girls, will be staying at our House of Restoration, during the December holidays. This normally becomes a very busy and challenging time for us, as this is a time when they miss their families, and hopelessness and depression takes its toll. Please help us to make this Christmas and holiday time special and memorable for them too. If you could perhaps assist with outings and excursions it would be awesome (going to the movies, an outing to the

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 9

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

zoo, to go swimming, on a picnic, to have an ice-cream at the mall, etc.) They hardly ever get to go anywhere because we do not have a large enough transport vehicle and funding is very seldom available for luxuries, such as a special outing.

Our Wish List for this Christmas

- Enough food and toiletries for the months of December 2015 and January 2016, as our feeding schemes do not stop and we constantly require assistance with this
- Gift vouchers for The Cradle of Hope, to enable us to make up for shortages throughout the year. This is a tremendous help. Vouchers from Dischem, Pep Stores, Pick & Pay, Checkers, Makro, Mr. Price, Ackermans etc. are always sincerely appreciated
- Assistance during early January 2016 with the purchasing of school uniforms, shoes, stationery and school cases for the children. This becomes a major nightmare every year as we struggle due to lack of funding to get our children equipped and ready for a new school year
- A large enough vehicle to assist us with transporting our beneficiaries
- We always appreciate any help in the form of food items:
Mince, boerewors, chicken, beef stew, fish fingers, fish cakes, chicken nuggets, beef / chicken patties, maize meal, macaroni, spaghetti, any canned foods, any spreads for bread, sugar, fresh or frozen vegetables, fruit, 2 minute noodles for our children, long-life / powdered milk, coffee, tea, toilet paper, cleaning aids, and all female hygiene products

We are always in need of any furniture, household appliances, kitchenware, curtains, linen, clothing, shoes, toys, books, and any other items to help our ladies that have “graduated” set up their new homes. If you are cleaning out your house and your cupboards during the December holiday period, please bless us with all your unwanted items (Melodie 082 459 5747).

Banking details for donations and contributions:

The Cradle of Hope, First National Bank, Krugersdorp Branch 250241, Account number: 6218 035 2628 (Swift Code: FIRNZAJJ) (Tax (PBO) Article 18a certificates can be issued for all donations).

Any donations can be delivered to our main address at our House of Restoration, 37 Dekker street, West-Krugersdorp, every day between 07h00 and 19h00, telephone: (011) 660-4623.

With the ongoing support of our donors, sponsors and volunteers, we will continue to ensure that our home remains a place of safety, where all who enter will feel cared for and accepted. Our aim remains to provide care, shelter and counselling to

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 10

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

all who enter our doors. Our goal is to assist every women, teenager and child who comes to us in desperate need to begin to heal physically, emotionally and spiritually. We aspire to empower each and every one of our women and children so that they are well equipped for their role in society once they leave our care. We encourage them to pay forward the blessings that they received at The Cradle of Hope, and to become beacons of light in their own communities, once they are established back in society.

Best wishes for a wonderful month of December 2015. May all your dreams come true!

TERT SE KERSFEESSTORIE

Ek brand al van lankal af om hierdie storie te vertel, maar ek het uitgehou tot nou toe. Merkwaardig, al moet ek dit self sê. As ek 'n storie hoor, dan moet hy vertel word, maar hierdie een moes ek mee wag.

Verlede jaar, besluit Tert en Lien dat, aangesien hulle kinders elkeen hulle eie koers gaan inslaan gedurende Kersfees, hulle nie stoksielalleen by die huis gaan sit nie. Tert wou weg na waar dit stil is. Geen blink liggies en goeters nie. Net die stilte.

Paar dae voor Kersfees het ons gaan groet en geskenke geruil. Ons sou hulle eers weer na Nuwejaarsdag sien.

Met hulle terugkeer het ons gaan hallo sê en voorspoedige Nuwejaar en alles.

“Nou waar was julle toe?” wou ek nuuskierig weet.

“Noord-Kaap” sê Tert.

“Ek het nie geweet julle het familie daar nie?” vis ek verder uit.

“Nie gehad nie, maar nou het ons.”

“Nou maar hoe werk dit?” hou ek vol.

“Jy't ook geen einde nie. Sal nou aanhou karring en karring tot jy jou storie het,” sê Tert.

“Maar jy weet mos. Ek dood oor 'n storie.”

“Nou maar fyn. Sit terug en luister.”

Ek is kinderlik bly oor die vooruitsig van 'n storie.

“Toe ek en Lien hier weg is, het ons regtig nie 'n idêe gehad waarheen ons nou eintlik wil gaan nie. Ons het by Jasmyn gestop vir ontbyt toe Lien sê sy wil Laeveld toe. Maar ek het gesê nee, daar is óók te veel mense. Ek soek stilte.

““Nou maar dan moet jy woestyn toe,” sê sy toe half op rukkerig. Die kans is goed dat dit net ek en jy sal wees’, en sy skud haar hare. As sy so maak moet ek weet: sy is nou krapperig.’

“Ek het haar aangekyk. Jy is geniaal, weet jy, sê ek vir haar.

““Ek weet’ kom dit selfvoldaan. Haar stemming het verbeter.

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 11

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

“‘Nou waar sal ons dan heengaan?’ wou sy weet.

“Nee, ek weet nie. Ons ry maar soos wat die stuurwiel draai en die pad ons vat.

“Na ontbyt klim ons weer in die wa en ek draai Rustenburg se kant toe. Op Lichtenburg draai ons toe weg Vryburg se koers in. Daar het ons die aand geslaap. By die gastehuis op Vryburg, vertel iemand vir ons van die pad al op die Botswanagrens langs, die Molopo in tot by Van Zylsrus. Dis ‘n tweespoorpad maar onbeskryflik mooi sê die man.

“Die volgende oggend na ontbyt gryp ons die pad. Later is ons van die teer af op ‘n grondpad. Die grondpad word toe wel later ‘n tweespoorpaadjie, en die wêreld is vreeslik mooi. Die mooiste kameeldorings en af en toe ‘n koedoe of twee, drie, en selfs ‘n troppie gemsbokke. Deur plase en seker ‘n honderd hekke moes ek iewers verkeerd afgedraai het, want toe raak die paadjie amper weg.

“Ons plan was om op Van Zylsrus te gaan slaap soos wat die ou op Vryburg vir ons beduie het, maar skielik het dit na ‘n bitter skrale moontlikheid gelyk. Ons was in ons kanon in verdwaal. Die son was besig om te sak. Dit was Oukersdagaand, en ons was in die middel van nêrens, maar vreemd genoeg, dit was asof daar ‘n groot kalmte oor my gekom het. Ek het vir Lien gekyk.

“‘Dis lekker hier’, sê sy toe. ‘Ons slaan ons tentjie sommer net hier op en ons slaap net hier in die veld onder die sterre. Hier is nou so min mense, dis wraggies net ons twee.’ Sy giggel avontuurlik.

Ons klim uit die wa uit en Lien kom staan in my arms. ‘Kyk hoe mooi is die sonsondergang’ sê sy. Lank het ek so gestaan met haar kop teen my bors totdat die son agter die horison weggesak het. Om ons het die nag begin wakker word. Ons het nog so gestaan, toe ons ‘n vreemde geluid hoor. So ‘n klingel-klingel geluid. Terwyl ons nog rondkyk kom daar ‘n donkiekarretjie om die draai.

“‘Ek sê vir die vrou ek moet loop kyk. Ek dink ek hoor iets,’ sê die oompie op die bankie toe die karretjie langs ons tot stilstand kom.

“Ek draai om en kyk na die oompie. Rateltaai en voos gebrand deur die son sit hy daar.

“‘Kom, meneer-hulle kan nie hier in die vlak slaap nie. Die vrou het al klaar julle kamer reggemaak.’ Dis duidelik dat die oom nie nee vir ‘n antwoord gaan vat nie.

“‘Sal Oom omgee as ek saam met Oom ry? Ek het nog nooit op ‘n donkiekarretjie gery nie,’ vra Lien toe opgewonde.

“‘Alte seker Mevrouw. Wag ek help vir Mevrouw,’ sê die oom en help vir Lien tot op die bankie. Stadig kruie ons daar met die slingerpaadjie aan tot by die huisie. Lien waai vir my van die bankie af. Sy is so opgewonde soos ‘n skoolkind.

“Die huisie is skoon en netjies op ‘n eenvoudige manier. Die tante kom op die stoep uit toe ons stilhou.

“Maar welkom hier by ons, Hennerik vat die meneer-hulle se goed en sit dit in die spaarkamer kom nader die ketel kook al,’ sê die tante alles in een asem.

“Toe ons in die kombuis instap, ruik ek die geurig gekookte kos, en die brandende paraffienlamp op die wit geskropte tafel.

“Kom ek wys vir Mevrouw waar die badkamer is Mevrouw wil seker eers bietjie hande en gesig was voor ek koffie skink.’ Weer alles in een asem.

“Ek help die oompie om ons bagasie kamer toe te dra. ‘Maar hoe is dit dat die tante die kamer so vinnig reggemaak het,’ wil ek by die oompie weet.

‘Nee, Meneer sien, die vrou maak elke jaar so ‘n week voor Kersfees al die kamer reg. Maar ek sal later vir Meneer die storie vertel. Kom was eers hande en dan gaan drink ons koffie.’

“Later, toe ons aan tafel sit, merk ek dat die tante nie net vir twee gekook het nie. Dit lyk asof sy ons verwag het. ‘Hoe is dit dan dat dit vir my lyk asof tante ons hier verwag het’, vra ek nuuskierig.

“Maar natuurlik het ek mense verwag die Liewe Heer stuur elke jaar vir ons mense vir Kersfees Hy het nog nie een jaar oorgeslaan vandat die kinders hier weg is stad toe nie ek het Hom so gevra en Hy het so gedoen.’ Punte en kommas bestaan nie vir die tante nie. “‘Hoe dan so, tante?’ wil ek weet.

“Nee meneer sien ons is eintlik afstammeling van die Griekwas wat vroeër jare hier deurgetrek het en onse kinders het nooit die liefde vir die wêreld gehad soos ons dit het nie en jare terug het hulle besluit hulle is moeg vir die wêreld met sy hitte en droogtes en goed en op ‘n dag het hulle net besluit om weg te trek en tot nou toe het ons nog nie weer ‘n woord van hulle gehoor nie dis vanjaar al vyftien jaar dat hulle weg is.’

“Die tante skep asem. Die oom vat oor. ‘Net voor die eerste Kersfees nadat die kinders hier weg is, sê ek vir die vrou, ek sê Ma, ek kan nie hierdie jaar Kersfees hou nie. Die kinders is weg en dis net ons twee en my hart is seer en sal net seerder word hier oor die Groot Dae. Wat gaan ons maak?’

“Sy sê toe, Hennerik, moet nou nie daarvoor wakker lê nie ek het reeds vir onse Hemelse Vader gevra om vir ons mense te stuur vir Kersfees more gaan ek die spaarkamer begin regmaak en jy moet kom hjelp.’

“Dit was ‘n week voor Kersfees. Die volgende dag het die stof gestaan soos die vrou alles begin regmaak het, en ek het angstig gehoop dat die Vader vir haar gehoor het en dat sy nie teleurgestel sal wees nie.’

“Die tante val in. ‘Daardie eerste jaar het die mense gekom ook op Oukersdag net soos meneer-hulle ook geverdwaal ek het kant en klaar gekook gehad toe hulle hier aanland daar was ‘n kleintjie ook by ek was so bly Hennerik het gesê die Here het ons nie alleen gelos nie.’

“Die eenvoud, geloof, vertrouwe en die opregtheid van die mense het my aangegryp,” vertel Tert.

“Nadat ons geëet het, het die oompie die dankgebed gedoen en toe strammerig opgestaan. ‘Sit julle net so. Ek gaan net die Bybel haal.’

“Toe die oom terug kom, gee hy vir my die Bybel aan.

“Sal Meneer asseblief vir ons lees. Nie ek of die vrou het enige gelerendheid nie en al wanneer ons die Bybel uithaal is wanneer hier mense kom wat dan vir ons lees. Verder sê ek maar die stukkiekies op wat so met die jare saam in my kop vasgesteek het, of wat ek nog in die Sondagskool uit my kop moes geleer het. My pa-hulle het ons nie skool toe kon stuur nie, maar ons moes elke Sondag kerk toe gaan en daarna was dit Sondagskool.’

“Ek maak die Bybel oop. ‘Wat moet ek vir oom-hulle lees?’

“Lees vir ons asseblief die geboorteverhaal. Soos wat dit in Lukas staan.’

“Ja, asseblief,’ kom dit van die tante, ‘dis baie mooier daar as in die ander boeke van die Bybel.’

“Terwyl ek rondblaaie, kry ek die reuk van mottegif. Hier en daar is ‘n foto’tjie tussen die blaaie gebêre. Ek begin lees.

“Die kombuis het amper ‘n heilige plek geword. ‘n Katedraal. Ek lees van Maria en die Kind. Van die stal en die krip. Van die herders en die wyse manne. Die stil toe ek die Boek toemaak.

“Die oom sit met sy hande in eerbied gevou. Deur die kombuisvenster het die volmaan groot en wit oor die kameeldorings gelê. Saggies begin die tante Stille Nag te sing. Haar oumensstem is krakerig, maar vir ons het dit die klank van ‘n nagtegaal gehad. Dis asof van iewers af die engele saamgesing het. Die oom het met sy dreunstem ingeval en Lien kort na hom.

Ek het probeer, maar die knop in my keel was te groot. Ek kon net fluister. Ek het daar lief geword vir hierdie twee eenvoudige, maar opregte mense.

“Ek wens daar was iets wat ons vir die twee oues kon doen,’ sê ek later vir Lien toe ons in die bed lê.

“Hulle het alles wat hulle nodig het,’ sê Lien. ‘Wêreldsgoed beteken vir hulle niks nie. As ons iets wil doen, moet ons bid en vra dat die Here hulle kinders sal laat terugkom.’

“Daar langs die bed het ons toe gekniel en vir die Here gevra om tog ook aan die oumense se hartseer te dink en hulle kinders te laat terugkom. Met ‘n tevrede gemoed het ons die kers doodgeblaas en aan die slaap geraak.

“Die oumense was baie bly toe ons vra of ons ‘n paar dae langer kan bly. Ons kon eenvoudig nie genoeg van hulle gasvryheid kry nie. Ons het saam met hulle lang ente met die donkiekarretjie in die veld gery, en dit was veral vir Lien baie lekker. Dit het

my laat besef hoe leeg ons lewens regtig geword het. As ons kuiermense kry, dan vat ons hulle na een of ander Mall of 'n ding toe, maar hier is 'n rit op 'n donkiekar in die veld 'n siele lafenis.

“Oujaarsdag middag, toe ons terugkom van die veld af, sien ons die vreemde kar onder die kameeldoring staan.

“Haai kyk pa ons het nog mense gekry is dit nou nie vir jou wonderlik nie?”

“Dis toe die figuur om die hoek van die huis kom dat die oom die teuels styf pluk. Die donkies het nog nie eers behoorlik stilgestaan nie, of die oom spring af en storm vooruit.

“Hennerik! Hennerikkie my seun!” Die oom huil.

“Pa!” roep die man van die hoek af. ‘Pa!’ Toe is hulle in mekaar se arms. Die pa en sy seun.

“Die tante kom ook by. ‘Hennerik . . . Hennerikkiekie, is dit regtig jy, my kind?’ Die tante se vreugde ken geen perke nie. Hulle omhels mekaar.

“Wag Ma, Pa, hier is nog mense.’ Toe sien ons die ander mense wat om die hoek kom.

“Freek!” roep die oom. ‘Freek, ag my seun. Ek is so bly. Die Here is vir ons goed. En die ander? Wie is hulle?’

“Pa, Ma, ontmoet ons vrouens en julle kleinkinders.’

“Toe het daar voor ons oë ‘n ding gebeur wat in my geheue ingegraveer is en wat ek sal onthou tot die dag van my dood,” sê Tert.

“Die oom sak daar op die warm kalaharisand op sy knieë neer en bid ‘n dank- en lofgebed waarvan ek die gelyke nog nie gehoor het nie. Soos ‘n Abraham van ouds. Op sy knieë met sy hande na bo uitgestrek.

“Ek en Lien het na mekaar gekyk. Trane het in Lien se oë geblink. Ons het op heilige grond gestaan. Ons gebed is verhoor. Die Here het vir ons gegee presies wat ons van Hom gevra het.”

Herman du Plessis

Overgenomen van KONTEKS – November/Desember 2015

*Op internet gevonden (<https://skalkskryf.wordpress.com/2015/08/26/tert-se-storie/>) met aantekening van auteur : **My naam is Herman du Plessis, en ek is die outeur van Tert se stories.***

Hierdie is maar een van baie. Ek is bly as julle dit aangryp vind.

'I Was Excited to Get to See How Big God Was'

As a little girl, I used to wave at the sky as I rode in the back seat, saying "hi" to God. But life has a way of changing, and while I still believe in God wholeheartedly, I do not wave at the sky anymore. That child-like faith is a precious thing that innocent children so easily grasp, but the reality of this world quickly steals from us as we grow older.

It's easy to get caught up in religion, legalism, and rules. It's so easy to focus on making sure you don't say a cuss word, you hashtag the word "blessed," and you aren't late to church, that you forget to be mesmerized by God's hugeness.

My brother, John Mark, was 4 years old at the time when I saw in him the faith of a child. We went as a family to watch my other brother's basketball game. I was sitting with my mom and two younger brothers at a table in the gym, watching my brother's game. We had ordered hot dogs for lunch, and everything was going about as normally as a basketball game could. Until it wasn't.

I looked over at my 4-year-old brother, John Mark, and he looked "off." He had a panicked and confused look on his face. My mom immediately recognized the expression.

He was choking.

My mom picked him up and ran into the middle of the court, stopping the game. People gathered around, trying to perform the Heimlich. I stayed back with my 2-year-old brother, not knowing what to do. It was the most powerless feeling I've ever had. Minutes passed, and there was no sound of "we got the food out! He's okay!" My ears desperately wanted to hear this. I needed to know that this nightmare was over. A long enough time had passed where brain damage was almost eminent. A 4-year-old boy. Without oxygen. For over four minutes. The ambulance arrived in a blur. They took him and my mom. I was rushed into our family van with my two other brothers and dad. The only thing I knew was that when he had gotten into the ambulance, his airways were still completely blocked.

We finally arrived in the ER parking lot, and my dad got a phone call. He immediately started crying, and I just knew my brother was gone. I grabbed the phone from his hand and frantically asked whoever was on the other end if he was okay. I was desperate to hear good news with every last bit of hope I could muster up. And to my life-long and ever present relief, he was just fine. He had no brain damage whatsoever, and he was doing great. It was a miracle.

A flood of relief overcame me. I walked into the hospital, the life drained from my body. He was lying in the hospital bed, family and friends gathered around. And he

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 16

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

was, like she had said, just fine. I'm not sure I can adequately express the relief I felt. Well, at that moment, I'm not even sure I could feel much. When you have an out-of-body experience, it's hard to feel anything when it's over.

We went home, and family and friends came to visit us. We were so overwhelmingly grateful to have another chance with him. The thing that sticks out to me the most about what happened is my brother's response when we asked him what he was thinking while he was choking. He should have been traumatized and shaken up. But instead of saying he was terrified, he said this:

"I wasn't scared. I was excited to get to see how big God was."

Let's be real. Who thinks that way? When they are literally dying, four minutes without oxygen, who really gets excited that they are about to see how big God is?

It's incredible, really. The faith of a child. I pray that each of us are one day able to be so excited at the thought of seeing the size of God, that we have no fear of death. This holiday season let's focus more on being in awe than on religion and legalism. Let's focus more on God's hugeness than on arguing religion and politics. And most of all, let's try to have as much faith as a 4-year-old child.

Heather Simpson

*Original post can be found at <https://heatherhiccups.wordpress.com/>.
http://www.huffingtonpost.com/heather-simpson/i-was-excited-to-get-to-see_b_8600948.html?utm_hp_ref=religion*

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 17

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Dienstrooster Desember 2015

	6 december Koffiedrinken	13 december	20 december	25 december
1	E de Jong	H Kettner	F vd Kuil	E Reinten
2	T van Wyk	KJ Leeuw	C Reinten	E de Jong
3	J de Jong	D Kruger	R Boer	J de Jong
4	N Knoester	W Strydom	H Kettner	A Knoester
5	A Knoester	A Basson	K Strydom	W Kruger
Begroeting	H Kettner	W Kruger	I Pol	M Letterie
Bloemen	W Mandelstam	D Kruger	R Spoon	Fam Reinten
Koffie	F le Roux K Strydom			

Op zondag 27 Desember is er GEEN eredienst.

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 18

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Dienstrooster januari 2016

	3 januari	10 januari Koffiedrinken	17 januari	24 januari
1	I Tanzer	E de Jong	F vd Kuil	F Smal
2	E de Jong	C Reinten	KJ Leeuw	E de Jong
3	W Strydom	R Boer	A Knoester	J de Jong
4	D Kruger	J de Jong	N Knoester	D Kruger
5	K Strydom	A Knoester	H Kettner	I Pol
Begroeting	W Kruger	M Letterie	P Reinten	H Kettner
Bloemen	H Kettner	M van Zee	E vd Kuil	I Pol
Koffie		F Smal C Koning		
	31 januari			
1	E Reinten			
2	T van Wyk			
3	R Boer			
4	J de Jong			
5	K Strydom			
Begroeting	M Letterie			
Bloemen	J de Jong			

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 19

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Verjaardagen december 2015

Dinsdag 1 dec	Yolanda Dreyer	082 893 2104
Dinsdag 1 dec	Ineke Goede	011 478 2484
Donderdag 3 dec	Mike Knoester	082 890 3426
Woensdag 9 dec	Hilde Hoorweg	011 234 7157
Woensdag 9 dec	Roxanna van Weely	
Donderdag 10 dec	Braydon Groenewald	
Vrijdag 11 dec	Paul Reinten	083 377 7277
Zaterdag 19 dec	Wilma Rall	079 796 6233
Maandag 21 dec	Jakkie Knoester	
Woensdag 23 dec	Nico Kiewiet	011 662 1310
Donderdag 24 dec	Marijke Appel	marijke.appel @facebook.com
Vrijdag 25 dec	Siena van Zadelhoff	011 614 4491
Maandag 28 dec	Ingrid Janbroers	ingrid.janbroers@ gmail.com
Dinsdag 29 dec	Ernest de Jong	082 455 1803

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 20

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Verjaardagen januari 2016

Vrijdag 1 jan	Robin Mc Donald	011 475 4375
Zaterdag 2 jan	Ferdi van der Kuil	082 336 1035
Zaterdag 2 jan	Vera Weggelaar	082 341 9729
Zondag 3 jan	Hanja Kettner	082 546 8471
Dinsdag 5 jan	Martina Letterie	079 987 3919
Donderdag 7 jan	James Schutte	
Vrijdag 8 jan	Wikus Kruger	082 336 9603
Zaterdag 9 jan	Janny van den Eijkel	072 197 0077
Dinsdag 12 jan	Bram le Roux	011 462 7706
Zaterdag 16 jan	Susanne van Weely	
Maandag 18 jan	Ina Pol	082 561 1623
Woensdag 20 jan	Ellzey Groenwald	
Vrijdag 29 jan	Nicholas van Weely	

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 21

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Agenda december 2015

Dinsdag 1 december	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 6 december 2^{de} Advent	10h00 11h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Bevestiging van Emmy Reinten Koffiedrinken/Sinterklaas
Dinsdag 8 december	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 13 november 3^{de} Advent	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
Dinsdag 15 december	9h00-13h00	Kerkkantoor
Donderdag 17 december	19h30	Bijbelstudie Noord Rieneke 011 704 3602
Zondag 20 december 4^{de} Advent	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
Vrijdag 25 december	9h30	Kerstdienst Ds Y Dreyer
Zondag 27 december	GEEN DIENST	
Dinsdag 29 december	9h00-13h00	Kerkkantoor

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 22

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

Agenda januari 2016

Zondag 3 januari Epifaniezondag	10h00	Eredienst Ds. C van der Merwe
Dinsdag 5 januari	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 10 januari	10h00 11h00	Eredienst Ds. T van Wyk Koffiedrinken
Dinsdag 12 januari	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 17 januari	10h00	Eredienst Ds Arie Kuyper
Dinsdag 19 januari	9h00-13h00	Kerkkantoor
Donderdag 21 januari	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noord Rieneke 0117043602
Zaterdag 23 januari	9h00	Gemeentebepannings vergadering
Zondag 24 januari	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
Dinsdag 26 januari	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 31 januari	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 23

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za

Mare Dec 2015 / Jan 2016 / 24

*In ons hart en in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin, thuis komen bij God.*